



Lied

Refrein



Dat het licht in ons mag blij-ven bran-den,
't laai-end vuur, het do-ve niet.
God draagt ie-der men-sen-kind op han-den,
looft zijn Naam met een vreug-de lied.
1. Kin-de-ren op aar-de, ge-lief-den van de Heer,
treedt zijn wo-ning bin-nen, breng Hem lof en eer.

*Gij die klein en arm zijt,
deemoedig en oprecht,
God heeft u zijn vrede
eeuwig toegezegd.
Dat het licht ...*

Welkom

Vuur geeft warmte, licht en geborgenheid,
vuur loutert en zuivert,
het is een brandstof om te koken.
Maar het kan ook vernietigen, verminken,
kapot maken.

In het verleden, maar ook vandaag,
zijn er vurige mensen
die ons vertellen over Gods liefde.
Ook al zaaien hun woorden soms verdeeldheid.
Mogen wij met Gods Geest
zijn vuur laten branden.

Bidden om Gods nabijheid

God,
Gij zit niet op een onaantastbare troon,
Gij komt naar ons toe.
Wij ontmoeten U in onze medemensen
en daarom dienen we U op aarde
als wij zorg dragen voor onze medemensen
en heel uw schepping.
We hopen steeds ontvankelijker
te mogen worden
voor uw aanwezigheid in iedere mens.
Kom ons tegemoet met nabijheid, liefde,
barmhartigheid en groot vertrouwen. Amen.

Loflied

Refrain



Dat het licht in ons mag blij-ven bran - den,
't laai - end vuur, het do - ve niet.
God draagt ie - der men - sen - kind op han - den,
looft zijn Naam met een vreug - de lied.

*Warmte voor wie koud lijdt,
een huis voor iedereen,
God verdrijft het duister,
laat geen mens alleen.
Dat het licht ...*

*Morgen, middag, avond,
bij nacht en dageraad,
God is licht en leven,
's mensen toeverlaat.
Dat het licht ...*

Gebed

God, wij komen hier zoekend naar stilte en rust,
naar de bron van ons leven.
Wek in ons het vuur van uw liefde
en ontsteek in ons de vlam van uw Geest.
Dat wij uw woord verstaan
en het bewaren in ons hart.
Wij vragen het U, door Jezus Christus,
vandaag en alle dagen. Amen.

Inleiding op de lezingen

De woorden van de profeet Jeremia brengen verdeeldheid. Een vreemdeling echter is door hem in vuur en vlam geraakt en haalt hem uit de put.

Ook Jezus weet dat ook niet iedereen mee gaat in wat hij zegt, maar wie gelooft in God, wordt gelouterd. Laten wij ons door zijn vuur verwarmen?

Wil je onze geloofsgemeenschap beter leren kennen?
Kan je wat tijd vrijmaken om mee te werken?
Of ken je zo iemand?
Kijk dan eens op onze **website**:
www.terekenparochie.be
Of spreek iemand aan.



We zoeken ook iemand die onze **facebookpagina** zou willen bijhouden!
www.facebook.com/terekenparochie.

Net als alle andere zondagen,
is ook vandaag het **koffiehoekje** open:
kom gerust een tasje koffie, soep of chocomelk
halen, achteraan in de kerk.
Een mooie gelegenheid om elkaar
beter te leren kennen!



Inschrijving voor de Terekenfeesten

kan via de folder, er liggen er bij het koffiehoekje
of online via:
www.terekenfeesten.terekenparochie.be/inschrijving



TEREKENFEESTEN
2016

Zondag 21 augustus
van 11u45 tot 13u of
van 13u15 tot 14u30
Mossel-feest
(mosselen / paling / spaghetti)
Voor een pannenkoek of een ijscoupe
bent u tot 16u welkom.
Graag inschrijven vóór 17 augustus (*)

Woensdag 24 augustus
14u30 (deuren 14u)
Ontspanningsnamiddag
met optreden **Danny Fabry**

Vrijdag 26 augustus
14u30 (inschrijving vanaf 13u30)
Kaarting Whist

Zaterdag 27 augustus
van 18u tot 20u
Mossel-feest
(mosselen / stoofvlees / koninginnehapje)
Graag inschrijven vóór 24 augustus (*)
van 21u tot ...
Muzikale afsluiter
Met Yv Van Royen

WELKOM
Alle activiteiten in Feestzaal "Ons Huis"
Schoolstraat 270 Sint-Niklaas

Meer info: 03 776 11 07 (pastorij Tereken)
terekenfeesten.terekenparochie.be

V.v. André Theunens
Tereken 5A
9100 Sint-Niklaas

(*) Inschrijvingen stoppen als maximum capaciteit bereikt is!

**Na deze viering
en ook morgen op de hoogdag van 15 augustus
worden de steunkaarten aangeboden,
waaraan een tombola verbonden is
met mooie prijzen te winnen!**

Om in stilte te lezen

Als ik nog maar net aan de beterende hand ben,
komt op een dag de kleine Elia, vijf jaar oud,
bij me op bezoek. Ik geef hem een kus en zeg:
'Telkens als ik jou zie, ben ik dankbaar dat ik leef.'
Hij kijkt me met ernstige, onderzoekende blik aan
en antwoordt: 'Grandpa, je weet dat ik van je hou
en ik weet dat je veel pijn hebt.

Als ik meer van je hield... eh...
zou je dan minder pijn hebben?'

Op dat ogenblik ben ik ervan overtuigd:

God ziet neer op zijn schepping en glimlacht.

Elie Wiesel
(1928-2016),



Slotgebed

God, wij hebben samen met U het brood gedeeld
als vrienden onder elkaar.

Gij hebt ons verwarmd en gevoed
met het vuur van uw liefde.

Hoe kunnen wij U anders danken
dan door dit Brood telkens weer door te geven,
het te delen met elkeen die honger heeft
en op liefde wacht.

Zo kunnen wij uw naam heiligen,
uw wil doen zegevieren. Amen.

Lied

t. en m.: Elly en Rikkert



Laat zo je licht maarschij-nen bij al-les wat je doet,



zo - dat de men-sen zeg- gen: God is goed!



God is lief- de God is... God is goed.

God is lief - de



Laat zo je lichtmaarschij-nen bij al-les watje doet,

God is... God is goed!



zo - dat de men-sen zeg- gen: God is goed!

Mededelingen

Zending en zegen

Eerste lezing Jeremia 38, 4-6.8-10

Orgel

Evangelie Lucas 12, 32-48

Homilie

Voorbeden

Voor de sterken onder ons,
de profeten van onze dagen
die de kant gekozen hebben van de zwakken
en zich daarom niet laten weerhouden
het onrecht – telkens weer – bij naam te noemen.
dat zij staande blijven
en hun stem nooit verstomt

Heer aanhoor ons...

Voor de teleurgestelden onder ons,
ooit enthousiast begonnen,
dromend van een betere wereld,
maar moedeloos geworden
omdat de werkelijkheid zoveel weerbarstiger is;
voor alle mensen in de put
die de toekomst somber inzien;
dat er handen zijn die hen omhoog trekken
en hen weer zetten op vaste grond.

Heer aanhoor ons...

Voor zoveel soms heel persoonlijke intenties;
voor mensen die ziek zijn,
voor mensen die bedroefd zijn,
voor al diegenen voor wie het leven
zwaar en hard is.

En voor onszelf:

dat wij standvastig zijn en trouw blijven
aan wie en wat ons dierbaar is.

Heer aanhoor ons...

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.

Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Vurig roept Hij op om Gods droom waar te maken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest, die ons helpt
te onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn
van de ander helpt te ontdekken.

Ik geloof in de Kerk, een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.



Offerande

Gebed over de gaven

Goede en eeuwige God,
zoveel als Gij ons geven wilt,
zo weinig hebben wij U aan te bieden.
Wat brood en wijn,
onze verlegenheid en onmacht
en de wil tot het goede.
Zegen ons, die hier met Jezus' samenzijn
en schenk ons zijn Geest
vandaag en alle dagen. Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

***Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.***

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

**Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen
in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.**

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden
(...).



Trouw aan Jezus' Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

**Gedenk in uw goedheid allen
die ons zijn voorgedaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U (...).**

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze symbolen ons mogen spreken
van Jezus' dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.

Onze Vader

Gebed om vrede en vredewens

Heer, zend uw Geest over jong en oud,
over de huizen van mensen,
over de wereld van mensen.
Zend uw Geest over onze geloofsgemeenschap
die zich door Hem wil laten inspireren
om uw vrede waar te maken,
overal waar mensen wonen.
Bemoedig ons opdat ook wij de weg zouden gaan
die Jezus ons voorging. Amen.



Inleiding op de communie

*Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader,
dit dankoffer aan
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus' Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.*

Communie